

Thomas Kingos Kirke 100 år i 2024

På opdagelse i Skovgaards glasmosaikker

Af Peter Nedergaard

- og salmen der faldt ud og blev fundet.

I Thomas Kingos Kirke er Joakim Skovgaards 3 glasmosaikvinduer i korrundingen ved alteret helt centrale. Jeg tror, ingen kommer i kirken uden at lægge mærke til dem og genkende motiverne i midterfelterne på de 3 vinduer – Jesus på korset med de 2 røvere på hver side.

I feltet under Jesus på korset er det mest iøjnefaldende den røde kappe. Den danner baggrund for en hånd med en hvid terning. Det er soldaterne, der trækker lod om, hvem der skal have kappen. Den er for god til at rive i stykker og dele, fordi den er uden sammensyninger, ét vævet stykke.

I det øverste felt i midten står Jesus op af graven, stenen er væltet fra, og i baggrunden står en engel med udbredte vinger. Motivet går igen i kirkens segl, eller logo om man vil.

Motiverne i midterakserne – vandret og lodret – skildrer altså 2 af påskens og kirkeårets helt centrale begivenheder, korsfæstelsen langfredag og opstandelsen påskedag.

Tilbage er de 4 felter i hjørnerne. Med lidt hjælp, bl.a. fra prædikener, hvor præsten har inddraget motiverne, fik jeg efterhånden også styr på dem. De skildrer Bebudelsen, Jesu dåb, Fristelsen i ørkenen og Forklarelsen på bjerget.

I de i alt 6 vandrette mellemrum mellem felterne står der noget tekst. Jeg genkendte de fleste af teksterne som første linje i en salme. Jeg slog salmerne op i salmebogen og fandt 5 af dem. De hører sammen med motiverne i felterne, og de er – selvfølgelig – skrevet af Thomas Kingo. Men jeg kunne ikke finde en salme, der passede til teksten øverst til venstre under feltet med, Forklarelsen på bjerget. Ingen salme, hverken i den nuværende salmebog eller den foregående passede på teksten: "Jeg løfter sjæl og øje op."

Forklaringen, den manglende "brik", fandt jeg i min mors salmebog, Salmebog for Kirke og Hjem, som var den autoriserede salmebog, da kirken blev bygget og Skovgaard skabte glasmosaikkerne. I den er der en salme, skrevet af Kingo, nr. 167,



*Jeg løfter Sjæl og Øje op
Imod den lyse Bjergetop,
Hvor Jesus han opstiger,
Jeg følger med i Sjæl og Sind
At kige i den Glæde ind;
I, Verdens Lyster, viger!
Bort, alt det, mig besviger!*

Se mere på vores hjemmeside:
[www.thomaskingoskirke.dk/
kirken-100-aar](http://www.thomaskingoskirke.dk/kirken-100-aar)

Sidste søndag efter helligtrekonger, den **29. januar** skal vi synge den manglende salme.

Evangelieteksten denne søndag er, Forklarelsen på bjerget, **Matthæus kap. 17, vers 1-9.**